

Aalborg - hvornår med å?

[Johs. Mortensen](#) 

Lidt fjord, mor, giv mig lidt fjord, mor ...

Jeg har skrevet om det, så jeg nærmest har fået vaskekonefingre af det, i denne avis og i den af dens forgængere, der hed Aalborg til fornavn:

Genåbningen af den nordlige ende af Østeraa, gerne helt op til en af de få bygninger her i byen, der er til at holde ud at se på, og som man kan være bekendt at vise frem, købmands Bangs Stenhus.

Men tilsyneladende for døde øjne.

Og dog, ikke helt.

For en del år siden fik jeg at vide, at jeg - uden at bede om det, og fordi jeg havde slået nogle trykte slag for det - var blevet medlem nr. 387 af Østeraas Venner.

Uden medlemskort, uden at være spurgt først. En vandtæt ære.

Det handler om, at vi mødes en nat, og så sætter vi simpelthen spaderne i asfalten.

Planen fik styrke, da planlægningsprofessor Bent Flyvbjerg for nylig besteg samme gravko eller kæphest i denne avis.

Han kaldte det en kongstanke at få fjorden ind midt i Aalborg, for eksempel ved Østeraagade og Nytorv.

Det blev pandet ned med det samme af borgmesteren. Flemming G. Jensen blev han forleden kaldt i avisen.

Han vil hellere bruge de penge, det ville koste, på huller i vejene og på byens "sociale profil", på børnepasning, skoler og svage.

Det er da i hvert fald en markering.

Men Henning Gunner Jensen talte også imod "en å med nogle cafeer, hvor de velstillede kan sidde".

Den mand har tjekt på priserne i midtbyen.

Men alligevel knækkede filmen.

Hvis man skal føre tanken helt igennem, så må det være sådan i Århus, hvor man forlængst har lukket op for åen midt i byen, at der er huller i vejene, dårlige skoler og anden elendighed.

Eller er Smilets By virkelig rigere end Asfaltens By?

Måske scorer den kassen på, at velstillede fra Aalborg tager derned for få sig en bajer på åbredden.

Gad vide om løsningen er, at der kommer en Liste Å ved næste kommunalvalg.

Og om den så kun får de velstillede stemmer.

Lagt på www.nordjyske.dk søndag d. 28-03-2004 kl. 04:00
