

Mandag 19. Juni
opdateret kl. 18:04

Udvidet søgning
Søg på nordjyske.dk

Vejret: 23 grader

Du er her: Nordjyske Stiftstidende - Debat - Artikel

Nordjylland ud af skyggen

For et par år siden gjorde Nordjyllands hovedstad et forholdsvis stort stykke arbejde for at markedsføre - eller brande, som den slags kaldes - sig selv under sloganet "Aalborg - vild med verden".

Selve udbredelsen kan man altid sætte et vist spørgsmålstegn ved: På verdens største søgemaskine på internettet, Google, slår kombinationen "Aalborg" og "Vild med verden" kun ud lidt over 60 steder ud af et par milliarder mulige.

At komme til at stå i skyggen af andre - dét er problemet for Aalborg og i det hele taget Nordjylland, hvis man vælger at lægge øre til Bent Flyvbjerg, professor i planlægning ved Aalborg Universitet.

Han peger på, at ikke bare Aalborg, men også afløseren for Nordjyllands Amt, altså Region Nordjylland, signalerer svaghed. Et sted, hvor der foregår en vis udvikling, men i et - for - langsommeligt tempo.

Derfor er Aalborg en by, som unge studerende i høj grad vælger af flytte fra, fordi større og mere spændende byer tiltrækker, og om sine egne forældre bemærker professoren, at "de flyttede først tilbage til Aalborg, da de gik på pension".

På samme måde er regionen den suverænt svageste, ifølge Bent Flyvbjerg. Med den ikke helt uvæsentlige pointe, at "ingen af de økonomisk stærke områder ville være sammen med Nordjylland. De var bange for selv at blive svage. Men alle ville være sammen med Århus".

Det gælder med andre ord om at vende udviklingen og gøre Aalborg og Nordjylland helt anderledes tiltrækkende og stærk, for ellers ender disse kvadratkilometer på landkortet som "et permanent tilbagestående udkantsområde", som Bent Flyvbjerg udtrykker det.

Og selv om der umiddelbart godt kan være en vis opdrift og fremgang - og ikke mindst opmærksomhed fra andre - i at skabe nye, anderledes og forhåbentligt spændende byggeprojekter som Musikkens Hus, Utzon Centret og Havnefronten, er det i længden næppe helt nok til at holde på dem, der er her, og tiltrække endnu flere udefra.

På det helt banale, byplanlægningsmæssige niveau nytter det for eksempel ikke noget, at en by påstår at være "Vild med verden", når den konkrete virkelighed, som mange siger, at de møder, er en by - trods alt landets fjerdestørste - der på grund af sin ikke alle steder lige gennemtænkte opbygning, sit trafikale forhindringsløb og sin udtalte mangel på parkeringspladser mest af alt kan virke som et sted med paraderne oppe.

Lagt på www.nordjyske.dk søndag d. 18-06-2006 kl. 21:00